

# Mooie groepswandeling 10 januari 2016



4 dagen eerder hadden we niet kunnen bevroeden dat het bijna op een voorjaarswandeling zou uitdraaien.

De diverse weersvoorspellingen gaven immers aan dat met name in het oosten van land in het weekend van 9/10 januari de regen met 'bakken' uit de lucht zou vallen. Zo zie je maar weer dat de weersvoorspellingen niet altijd betrouwbaar zijn. In dit geval was dat geen enkel probleem.

En zo vertrokken we stipt 8 uur om 50 km te trotseren.

'We' betekende in dit geval een geweldige groep van 28 wandelaars.

Uit alle windstreken van het land werd de reis richting Hengelo ondernomen. Complimenten!

Iedereen was ruim op tijd en na de koffie of thee kon begonnen worden aan de 50 km die voor een groot deel bestond uit de route van de Kennedymars van Hengelo.

Via een paar slingerpaden volgde de route richting Saasveld, waar de plaatselijke voetbalclub onze gastheer was.



Er werd gelopen een prettig tempo van 6 á 6,5 per uur. De groep bleef redelijk bij elkaar en waar nodig werd dit tempo even aangepast.

Na een snelle enquête werd er voor gekozen om de bosroute van het Molenven te nemen. Omdat het zaterdag grotendeels droog was viel het met de modder reuze mee en konden we na 11 km met glimmende schoenen de kantine betreden.

Na de koffie ging de route via slingerpaden richting Deurningen. Een koppel waakhonden die het erf van een boerderij beschermden wezen ons de goede richting. Inbrekers hebben hier geen kans. Ook hier werd de bosroute genomen. Het kabbelende beekje konden we even volgen en middels een smal pad en toch weer even asfalt bereikten we de volgende voetbalkantine. De tafel was keurig gedekt en we konden gelijk aanschuiven.

De temperatuur begon iets op te lopen van 3 graden naar zelfs 10 graden.

Waar in Franeker eerder deze week nog geschaatst werd, waagden enkele lopers zich vandaag aan een zomerse outfit middels een korte broek en t-shirt.

Via natuurgebied

Het Hulsbeek bij Oldenzaal ging de route richting de lunch op 31 km, waar wandelaar Han ons verwende met de nodige natjes en droogjes. Han had zich graag onder de wandelaars van vandaag bevonden, een blessure houdt hem echter even aan de kant. Hans, nogmaals namens alle wandelaars hartelijk bedankt.



De soep, broodjes (Hanny had er 's morgens nog even 60 klaar gemaakt), fruit etc ging erin als koek. Het vervolg van de route ging in omgekeerde richting. De route om het vliegveld zou een bonus van 3 km zou opleveren. Voor donker thuis zijn stond echter hoog in het vaandel en werd voor de gemakkelijke manier gekozen.

Het tempo werd aangepast naar 6 per uur waardoor de groep mooi bij elkaar bleef. Bertus en Sandra namen spontaan de zorg op zich in de 'achterhoede' om daar een oogje in het zeil te houden. Met hun ruime wandelervaring waren zij een goede steun voor de minder ervaren lopers. En dat brengt me gelijk naar het geweldige gezelschap van vandaag. Waar de één eens maximaal 42 km heeft volbracht draait de ander zijn hand niet om voor het volbrengen van een Centurion!! Hetgeen inhoudt dat er binnen 24 uur een afstand moet worden afgelegd van 100 miles, wat neerkomt op 161 km. En dat vond ik nu zo mooi aan deze groep. Er werd gezellig gepraat, ervaringen uitgewisseld. De wandelaars vonden elkaar en daar zat de goede click!



Op 41 km werd voor de tweede keer Deurningen aangedaan, ook dit keer toonde vv DSVD zich een uitstekende gastheer. De laatste 8,5 km werd het tempo vrij gegeven. Bij de één kon de rem er af terwijl bij de ander ruimte ontstond het wat kalmer aan te doen. Iedereen was nog voor 17.00 u binnen. Top! Diverse deelnemers hadden nog een fikse autorit voor de boeg richting Friesland, Limburg, Brabant, Noord- en Zuid Holland. Weer een ander pakte de fiets om 2 km naar huis te overbruggen. Voor herhaling vatbaar? Denk het wel. Geweldig om in deze rustige winterperiode toch een fikse afstand min of meer onbezorgd te kunnen lopen en al dat dagelijkse ellendige nieuws wat via de diverse mediakanalen de huiskamers binnenstroomt even op zij te zetten. Iedereen reuze bedankt voor het meelopen en graag tot ziens.

Peter Levink.

