

Warme Lustrumeditie Kennedymars Hengelo

Het was flink zweten op die 9^e juni. Na 11.00 uur liep de temperatuur in rap tempo op naar 28 graden en menig zweetdruppel gutste van de bezwete lichamen. Regelmatig bijtanken dus. De extra waterposten waren geen overbodige luxe.



Om klokslag 05.00 uur 'klonk' het startschot en 269 wandelaars konden beginnen aan hun 80 km lange ronde. Bizar getal: Om zoveel deelnemers aan de start te krijgen waren 311 voorinschrijvingen nodig. Vooraf aan de pittige wandeling werden eerst diverse Kennedywalkers in het zonnetje gezet voor hun behaalde aantal Kennedymarsen. Variërend

tussen de 10 en 100 volbrachte tochten. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Omdat de ATC-voetbalkantine tot aan de nok toe gevuld was en een haperende geluidsinstallatie het er niet makkelijker op maakte werd besloten geen lang voorwoord te houden en terug te kijken op de eerdere 4 edities.

De fraaie route was wederom ongewijzigd. Dit keer was wel het nodig snoeiwerk verricht in het Molenvenbos net voor de eerste rust bij de molen in Saasveld. We herinneren ons vorig jaar toen de wandelaars o.a. werden geplaagd door hoge brandnetelbosjes.

Dit jaar zonder kleerscheuren dus. Die eerste uren was het fantastisch wandelweer, maar zoals gezegd kwam daar ná 11.00 uur in rap tempo verandering in.

Het wandeltempo werd dan ook aangepast door de meeste deelnemers.

In Rossum, na 29 km konden we nog net wegwerkzaamheden ontwijken en 6 km verderop kon er extra water worden bijgetankt.

Diverse wandelaars informeerde naar vegetarische eetwaren. Op het gezellige 40 km punt werden daarom naast de broodjes super hamburger ook pannenkoeken gebakken. Een pannenkoekenspecialist van de scouting wist in rap tempo 175 van





die bruine heerlijkheden klaar te stomen. Zijn collega wist een record aantal van 260 broodjes hamburgerspeciaal te fabriceren. Ook meegereisde supporters konden genieten van deze lekkernijen. Het terras op het 50 km punt in Lonneker was goed gevuld, mede

door het fantastische weer, bovendien was

hier het meetingpoint voor supporters. Hier meldten zich ook de eerste uitvallers. Voor de EHBO-ploeg was er volop werk aan de winkel en had de handen vol aan het oplappen van oververhitte wandelaars.

We zijn allemaal wel eens in oververhitte toestand, maar dat is weer een ander verhaal. Extra rust en aanpassen van het tempo lag voor de hand.

Op de extra waterpost na 57 km was het water bijna niet aan te slepen.

De bidons werden weer gevuld en extra zoute tucjes werden uitgedeeld.

Op 65 km stonden de koetjes te wachten op de wandelaars.

Hier kon tevens een stevige lunch worden verorberd.

Ook op dit punt waren enkele uitvallers. De pauzes werden steeds langer.

Nog 15 km voor de boeg.



Het zouden 15 loodzware kilometers worden.
Een tussenpost op 70 km bracht enige 'verlichting'.
Extra stukjes kaas en worst en waarachtig voor één wandelaar een broodje kroket, stonden klaar.
De laatste groep wandelaars werden hier voorzien van een reflecterend hesje omdat het om 22.30 u gedaan is met het daglicht.

Om 14.15 uur bereikten een groepje snelle wandelaars de finish en uuuuuren later om 23.50 uur de laatste 7 wandelaars onder begeleiding van onze ervaren slotloper en pijlentrekker. De speciale medaille en extra lustrum-attentie werden in ontvangst genomen en het terras achter de kantine was uren lang goed bezet.

Wanneer je eenmaal zit, kom dan maar weer eens in de benen terwijl er zo'n gele rakker naar je kijkt. 9 wandelaars wisten de finish niet te bereiken. Gezien de omstandigheden icm 269 deelnemers valt dat aantal uitvallers reuze mee.



Gevonden op het terras van de kantine. Wie is de gelukkige eigenaar ?